

SOMMARVATTENANLÄGGNING I NÄSHAGEN

Om dess uppbyggnad, komplettering och funktion fram till nu.

Initiativet till att anlägga ett sommarvattensystem i Näshagen togs av den dåvarande styrelsemedlemmen i Näshagens Sportstugeförening Signe Olsson och under året 1971 ägnade sig en arbetsgrupp bestående av Kerstin Erlandsson, Åke Jarborn, Gunnar Lind och Signe Olsson åt att planera en sådan anläggning medan Carl-Evert Erlandsson och Ejnar Billing svarade för den ekonomiska kalkyldelen av det hela.

Det var tänkt att vattnet skulle tas från Lejondalssjön genom en sugledning till ett pumphus nära sjön. Därifrån skulle det pumpas av en el-driven pump via en hydrofor-cistern till två huvudledningar av polyetenrör förlagda i områdets diken för distribution till de olika tomterna.

Den 31/10 1971 hölls ett möte för att diskutera planerna och ett andra sådant möte hölls den 14/11 1971 hos Billings.

Den 22december 1971 hade 18 stugägare anmält sitt intresse för sjövattnet och med utgångspunkt från detta beräknades kostnaden per tomt till 1200 kronor som skulle inbetalas i två omgångar, den första med 700 kronor före den 1/3 1972, och resten när ledning var framdragen till respektive tomtgräns.

Den 28/12 -71 erhöles ett anbud om 11.350 kronor från firma Sigvard Lövgren i Enköping. Det omfattade erforderlig materiel för anläggningen bestående av en centrifugalpump för 150 l/min vid 15 bar, en cistern om 1000 l, diverse polyetenslang, erforderliga kopplingar, vägtrummor och ventiler. Anläggningen beräknades vara klar den 1/6 1972

Det förutsattes att en ekonomisk förening skulle bildas för skötsel av anläggningen och för tillvaratagande av delägarnas intressen och förslag till stadgar för denna förening utsändes.

Starten skedde sommaren 1972 och antalet anslutna tomter var då 22 av områdets totala tomtantal. I dag är 78 tomter anslutna till systemet.

En förening, "Näshagens sommarvatten u p a", bildades den 5/7 1972 vars stadgar daterades till den 5/8 1972. I dessa stadgar föreskrevs bland annat att vid föreningens kommande årsmöten erfordrades närvaro (inklusive fullmakter) av minst en tredjedel av hela medlemsantalet för beslutsmässighet.

Föreningens första årsmöte hölls den 16 juni 1973 hos Signe Olsson. Föreningen valde där Signe Olsson till ordförande. Vice ordförande blev Ivar Lyttkens, sekreterare H. Hermansson och kassör Carl-Evert Erlandsson samt förvaltare Einar Billing. Suppleanter blev Olle Nenzel och K. Öhrström.

Den 15 /6 1974 hade antalet anslutna medlemmar stigit till 38 stycken och den 30/7 1975 till 42 stycken.

Den 1/9 1975 när 19 st. nya tomter anslutits byttes vissa delar av stamledningarna ut mot grövre sådana liksom tillhörande kopplingar och ventiler för en kostnad av 18000 kronor. Leverantör var Erikssons Rör, Kungsängen

Den 25/11 1975 installerades en ytterligare pump, (den gulfärgade), vars maxkapacitet var 450 l/min. Den försågs med en ny grövre sugledning från sjön, Summa pris 7850 kronor.

Anslutningsavgiften hade år 1976 stigit till 1500 kronor.

En kall vinter efter 1976 frös den gula pumpen sönder och fick skickas på reparation. Med anledning därav tätades pumphuset, isolerades taket och installerades ett el-element i pumphuset för att om vintern hålla temperaturen i detta över fryspunkten. Likaledes ordnades ett tappställe på ledningssystemets lägsta punkt som lämnades öppet under vintern för att inget vatten från systemets högre liggande delar skulle, efter avstängningen för vintern, kunna bakvägen kunna strömma in i någon pump och därmed förorsaka frysskada.

Något år senare byttes axeltätningen på den gula pumpen ut och tätar tillfredställande än.

Våren 1996 byttes den första blå pumpen, vars kapacitet blivit för liten att ensam svara för behovet, ut mot en (den nuvarande blå) som har maxkapaciteten 350 l/min. Tanken var att vid ett ev. pumphaveri ha en fullvärdig reservpump. Det beslöts att köra pumparna växelvis en månad i taget. Något år senare havererade den elektriska startanordningen för en pump och nya stjärn-triangel - omkopplare fick installeras.

Vid en yttertemperatur av -11 grader vintern -00 visade det sig att den frostvakt om 200 Watt som fanns i pumphuset ej räckte till för att hålla upp temperaturen där över 0 grader C varför ytterligare en frostvakt om 350 Watt installerades.

I många år har nu sommarvattensystemet fungerat väl utan avbrott annat än för mindre reparationer ute på ledningsnätet när någon råkat skada en polyetenslang tillhörande nätet med läckage som följd. Denna typ av skada inträffar dock vanligen flera gånger per säsong men orsakar normalt avbrott endast någon timme på den aktuella grenen av ledningssystemet.

Följden av den alltmer goda funktionen blev att till föreningens årsmöten i juni kom allt färre och färre medlemmar. För att mötet skulle bli beslutsmässigt måste då under några år styrelsemedlemmarna springa runt i området efter tomtägare eller deras fullmakter innan mötet kunde öppnas. Därför slopades i stadgarna år 1996 kravet på att en tredjedel av medlemmarna måste närvara på årsmötet för beslutsmässighet och tillägget u.p.a. ströks i föreningens namn. Stadgarna reviderades den 16/6 1996 och gäller fortfarande i denna version.

Tillsyningsman för pumpanläggningen var från början Harry Eklund som efterträddes i tur och ordning av Tore Norgren, Lennart Sunesson och Sixten Thorén biträdd av Egon Stausholm.

Åren 1982 - 90 fungerade Ivar Lyttkens som ordförande. Han efterträddes av Ingvar Lännstrand som avlöstes år 1983 av Sixten Thorén. Sekreterare var då Kurt Lindquist och kassör Carl-Evert Erlandsson. Vid C-E Erlandssons död år 1992 gick Juhani Nyman in som kassör.

Våren 1993 avlöstes S. Thorén som ordförande av Benny Boshag med sekreterare och kassör som tidigare. Egon Stausholm fortsatte som tillsyningsman för pumpanläggningen med biträde av Roger Tallberg.

I arbetsgruppen ingick år 2003 Leif Johansson, Roland Medlund, Mikael Sandström, Egon Stausholm.

De äldsta delarna av polyetenrören har nu legat i områdets diken i 31 års tid men synes ännu ej ha nämnvärt åldrats eller tagit skada av detta om man undantar direkt mekanisk åverkan som vid grävning, spettning eller motsvarande. Man bör därför kunna räkna med att polyetenrörsnätet kan klara ännu många år utan att behöva bytas.

Av de äldsta kopplingarna och skarvstyckena av galvaniserat järn i systemet har ett litet antal rostet sönder medan flertalet fortfarande håller tätt men kan vartefter tänkas rosta sönder. I ett T-stycke av mässing har vid isärtagning sommaren år 2003 ett par mässingringar gått i bitar.

Medlemmarnas årsavgift har det senaste decenniet varit måttliga 200 kronor. Den största fasta årliga utgiften, strömkostnaden, har de senaste åren legat på 6 å 7 tusen kronor. Hopsamlat kapital är f.n. ca 50.000 kronor vilket bör räcka till att ersätta framtida ev. havererade cisterner eller pumpar.

Under de år författaren varit styrelsens ordförande har andan inom styrelsen präglats av gott samarbete och gott humör under mötena som varit trevliga. Medlemmarna har visat stort förtroende för styrelsens arbete vilket dock tyvärr medfört dålig anslutning på föreningens årsmöten.

Ett särskilt tack vill jag rikta till Kurt Lindquist för förnämligt sekreterarbete, till den tyvärr hastigt avlidne Carl-Evert Erlandsson som varit kassör från starten, till Juhanni Nyman för alla goda ideer och för att ha tagit över kassörskapet, till vice revisorn Ingrid Illerby som gästfritt öppnat sitt hus för våra höstmöten och därvid förplägat oss rikligt och sist men inte minst till Egon Stausholm vilken alltid gärna ställt upp vid start och stopp av anläggningen och vid eventuella reparationer.

